

zondag 8 december 2024, 18:30 uur

Sela - Breng ons samen

Welkom en mededelingen

Sela - Thuis

Fundament (Opwekking 785)

Geloofsbelijdenis

Al wat ik ben (Opwekking 697)

Gebed

Genesis 12: 1 - 2

Matteüs 5: 14 - 16

Zingen: Holy Forever

Verkondiging

Zingen: Oceans

Dankgebed en voorbeden

Collectemoment

OPW 630

Zegen

Voorganger: Ds. J.T. de Koning

Sela - Breng ons samen

U roept ons samen als kerk van de Heer,
verbonden met U en elkaar.

Wij brengen U lof, geven U alle eer:
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.

Jezus is Gastheer en nodigt ons uit:
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest
die alles gelooft en verdraagt.

Streef naar de gaven die God aan ons geeft:
veelkleurig, verschillend en dienstbaar.

Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.

Breng ons samen, één in uw naam.

Ieder is welkom hier binnen te gaan.

Samen, één door de Geest;

verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

U roept ons samen voor Woord en gebed,
als deel van uw kerk wereldwijd.

Wij bidden om vrede, verzoening en recht;
gebruiken met vreugde de maaltijd.

Wij breken het brood en verstaan het geheim,
om samen uw kerk en van Christus te zijn.

Wij belijden één geloof en één Heer;

zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.

Heer, geef vrede die ons samenbindt.

Vader, maak ons één!

Welkom en mededelingen

Sela - Thuis

Welkom thuis,
hier mag je zijn.
De Vader viert een feest.
Welkom thuis,
voor wie zoek was of op reis,
te lang is weggeweest.
Welkom thuis.

Met zijn zegenende handen op je schouders
geeft Hij jou zijn liefde en zijn tijd.
Met zijn eindeloze goedheid en vergeving
heet Hij je welkom.
Voel je thuis, je bent vrij.
Je bent vrij.

Met zijn mantel om je heen geeft Hij bescherming.
Hij is trouw in zijn barmhartigheid.
Met zijn eindeloze goedheid en vergeving
heet Hij je welkom.
Voel je thuis, je bent vrij.
Je bent vrij.

Kom maar binnen. Hij sluit je in zijn armen.
Je hoort hier, in zijn aanwezigheid.
Deel in de vreugde en open nu je handen.
Hij heeft een feest, een feest voor jou bereid.

Fundament (Opwekking 785)

Ik bouw op Jezus, anders niet
het is Zijn bloed dat redding biedt
Wie op Hem hoopt,
wordt niet beschaamd
Ik steun alleen op Jezus' naam

Refrein

Hij is de rots waarop ik sta
de vaste grond voor mijn bestaan
de vaste grond voor mijn bestaan

Ook als de nacht mijn zicht vervaagt
toont Hij Zijn liefde die mij draagt
Al woeden stormen om mij heen
mijn anker rust in Hem alleen

Refrein

Ik bouw op Jezus, anders niet;)
het is Zijn bloed dat redding biedt) 3x

Want Zijn belofte en Zijn bloed
die doen mij sterk staan in de vloed
Als alles wankelt rondom
mij
mijn fundament, mijn hoop blijft Hij
Wanneer Hij komt met luid geschal,
weet ik dat Hij mij kennen zal

Bekleed met zijn gerechtigheid
ben ik van Hem in eeuwigheid

Refrein 2x

Geloofsbelijdenis

Al wat ik ben (Opwekking 697)

Al wat ik ben,
leg ik in uw hand,
ik geef mijzelf volledig.
Mijn leven rust
in de palm van uw hand,
ik ben van U voor eeuwig.

Jezus, ik geloof in U.
Jezus, ik vertrouw op U.
En de reden dat ik leef,
de reden dat ik zing,
bent U alleen.
Zo wandel ik
heel dicht aan uw zij,
ook in mijn pijn
vertroost U mij.

En ik vertrouw
op wat U belooft,
uw woord staat vast
voor eeuwig.

Gebed

Genesis 12: 1 - 2

Abram naar Kanaän

12 ¹ De HEER zei tegen Abram: ‘Trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten, en ga naar het land dat ik je zal wijzen.

² Ik zal je tot een groot volk maken,
ik zal je zegenen, ik zal je aanzien geven,
een bron van zegen zul je zijn.

Matteüs 5: 14 - 16

¹⁴ Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. ¹⁵ Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. ¹⁶ Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.

Zingen: Holy Forever

A thousand generations falling down in worship
To sing the song of ages to the Lamb
And all who've gone before us and all who will believe
Will sing the song of ages to the Lamb

Your name is the highest
Your name is the greatest
Your name stands above them all
All thrones and dominions
All powers and positions
Your name stands above them all

And the angels cry holy
All creation cries holy
You are lifted high, holy
Holy forever

If you've been forgiven and if you've been redeemed
Sing the song forever to the Lamb
If you walk in freedom and if you bear His name
Sing the song forever to the Lamb
We'll sing the song forever and amen
And the angels cry holy
All creation cries holy
You are lifted high, holy

Holy forever

Hear Your people sing holy
To the King of kings, holy
You will always be holy
Holy forever
Your name is the highest
Your name is the greatest
Your name stands above them all
All thrones and dominions
All powers and positions

Your name stands above them all
Jesus

Verkondiging

Zingen: Oceans

You call me out upon the waters
The great unknown where feet may fail
And there I find You in the mystery
In oceans deep my faith will stand

And I will call upon Your Name
And keep my eyes above the waves
When oceans rise
My soul will rest in Your embrace
For I am Yours and You are mine

Your grace abounds in deepest waters
Your sovereign hand will be my guide
Where feet may fail and fear surrounds me
You've never failed and You won't start now

So I will call upon Your Name
And keep my eyes above the waves
When oceans rise
My soul will rest in Your embrace
For I am Yours and You are mine, oh
And You are mine, oh

Spirit lead me where my trust is without borders
Let me walk upon the waters
Wherever You would call me
Take me deeper than my feet could ever wander
And my faith will be made stronger
In the presence of my Saviour

I will call upon Your Name
Keep my eyes above the waves
My soul will rest in Your embrace
I am Yours and You are mine

Dankgebed en voorbeden

Collectemoment

OPW 630

Op elk moment van mijn leven
in voor- of tegenspoed
aanbid ik U, mijn Jezus
en dank U voor uw bloed.
Ik vind kracht in U, mijn Vader,
als ik heel dichtbij U ben.
Mijn hart en mijn gedachten
worden warm als ik bedenk:

Vader, U bent goed,
U bent heilig, U bent liefde.
Jezus, U bent groot,
U bent sterker dan de dood.
Vader, deze dag geef ik mijzelf aan U
en ik zing met heel mijn hart:
'Ik hou van U'.

Op elk moment van mijn leven
bij dag en bij nacht
wil ik uw woorden lezen
en dragen in mijn hart.

Zegen

U/ jij bent van harte uitgenodigd voor de volgende dienst

Zondagochtend 15 december 2024

Voorganger: Ds.B.M. Bijkerk, Moordrecht

Organist: André Weerheim