

zondag 17 november 2024, 18:30 uur

Welkom en mededelingen

Ps. 116: 10, 11

Votum en groet

Ps. 89: 1, 7

Geloofsbelijdenis

Gz. 12: 1, 4, 7

Ps. 111: 3, 5

Gebed

Romeinen 12: 1 - 2

DNP 40: 3, 4

Verkondiging

DNP 40: 6

Dankgebed en voorbeden

Collectemoment

LvdK 390: 1, 2

Zegen

Voorganger: Ds. J.T. de Koning

Organist: Cock Zwaan

Welkom en mededelingen

Ps. 116: 10, 11

Ik zal Uw naam met dankerkentenis

Verheffen, U al mijn geloften brengen;

'k Zal liefd' en lof voor U ten offer mengen,

In 't heiligdom, waar 't volk vergaderd is.

Ik zal met vreugd in 't huis des HEEREN gaan,
Om daar met lof Uw groten naam te danken.
Jeruzalem, gij hoort die blijde klanken:
Elk heff' met mij den lof des HEEREN aan!

Votum en groet

Ps. 89: 1, 7

'k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheên;
Uw waarheid t' allen tijd vermelden door mijn reên.
Ik weet, hoe 't vast gebouw van Uwe gunstbewijzen,
Naar Uw gemaakt bestek, in eeuwigheid zal rijzen;
Zo min de hemel ooit uit zijnen stand zal wijken,
Zo min zal Uwe trouw ooit wank'len of bezwijken.

Hoe zalig is het volk, dat naar Uw klanken hoort!
Zij wand'len, HEER, in 't licht van 't Godd'lijk aanschijn voort;
Zij zullen in Uw naam zich al den dag verblijden;
Uw goedheid straalt hun toe; Uw macht schraagt hen in 't
lijden;
Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen,
Maar Uw gerechtigheid hen naar Uw woord verhogen.

Geloofsbelijdenis

Gz. 12: 1, 4, 7

O grote Christus, eeuwig licht!
Niets is bedekt voor Uw gezicht;
Die ons bestraalt, waar wij ook gaan,
Al schijnt geen zon, al licht geen maan.

Houd ons gemoed voor U bereid,
Opdat het blij Uw komst verbeid',
Daar 't in een stil vertrouwen leeft,
Dat Gij ons onze schuld vergeeft.

O Vader, dat Uw liefd' ons blijk';
O Zoon, maak ons Uw beeld gelijk;
O Geest, zend Uwen troost ons neer;
Drieënig God, U zij al d' eer.

Ps. 111: 3, 5

Hij maakte, Hij, die heerlijk is,
Zijn wond'ren een gedachtenis;
Hij is barmhartig en genadig;
Hij gaf hun, die Hem vrezen, spijs;
En, Zijnen groten naam ten prijs,
Gedenkt Hij Zijns verbonds gestadig.

't Is trouw, al wat Hij ooit beval;
Het staat op recht en waarheid pal,
Als op onwrikb're steunpilaren;
Hij is het, die verlossing zond
Aan al Zijn volk; Hij zal 't verbond
Met hen in eeuwigheid bewaren.

Gebed

Romeinen 12: 1 - 2

Leven voor God

12 ¹ Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen *aan God* te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: *dat is* uw redelijke godsdienst.

² En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te *kunnen* onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.

DNP 40: 3, 4

Een offer of geschenk maakt U niet blij.

Wat U graag wilt dringt tot mij door.

Aan uw bevel geef ik gehoor:

hier ben ik, Heer, uw boek gaat over mij.

Uw wil voor heel mijn leven staat daarin opgeschreven.

Wat is het goed, mijn God,

dat ik U elke dag

van harte dienen mag.

Ik koester uw gebod.

Beziëld geef ik de blijde boodschap door:
ik zwijg niet over wie U bent.
Uw goedheid, Heer, is ongekend.
Ik houd het volk uw trouw en liefde voor.
U toont uw medeleven.
U wilt bescherming geven.
Open uw hart voor mij.
Omring mij telkens weer
met uw ontferming, Heer.
Sta mij met liefde bij.

Verkondiging

DNP 40: 6

Wie zijn geluk alleen van U verwacht
zal lachen en zal vrolijk zijn.
Wie op U bouwt, zingt dit refrein:
'Groot is de Heer, geweldig is zijn macht.'
Ik ben in mijn ellende
voor U geen onbekende.
Mijn redder, dat bent U.
Heer, U vergeet mij niet;
U weet van mijn verdriet.
Mijn God, bevrijd mij nu.

Dankgebed en voorbeden

Collectemoment

LvdK 390: 1, 2

'k Wil U, o God, mijn dank betalen,
U prijzen in mijn avondlied.
Het zonlicht moge nederdalen,
maar Gij, mijn licht, begeeft mij niet.
Gij woudt mij met uw gunst omringen,
meer dan een vader zorgdet Gij,
Gij, milde bron van zegeningen:
zulk een ontfermer waart Gij mij.

Uw trouwe zorg wou mij bewaren,
uw hand heeft mij gevoed, geleid;
Gij waart nabij in mijn bezwaren,
nabij in elke moeilijkheid.
Deez' avond roept mij na mijn zorgen
tot rust voor lichaam en voor geest.
Heb dank, reeds van de vroege morgen
zijt Gij mijn heil en hulp geweest.

Zegen

U/ jij bent van harte uitgenodigd voor de volgende dienst

Zondagochtend 24 november 2024 om 9.30 uur

Voorganger: Ds. J.T. de Koning

Organist: André Weerheim