

# **zondag 3 november 2024, 09:30 uur**

Eigen tekst (komt in PDF afdruk)

Welkom en mededelingen

LvdK 457

Votum en groet

Ps. 98: 3, 4

Eigen tekst (komt in PDF afdruk)

OT 249

Gebed

Kindermoment

HH 91

Mattheüs 13: 34 - 35, 13: 44 - 46

Ps 78: 1

Verkondiging

LvdK 7: 1, 4

Dankgebed en voorbeden

Collectemoment

Sela - Verborgten rijkdom

ELB 413

Zegen

Voorganger: Ds.J.T. de Koning

Organist: Ad Schouls

**Eigen tekst (komt in PDF afdruk)**

Hineni speelt en zingt een aantal liederen.

**Welkom en mededelingen**

## **LvdK 457**

Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig,  
vroeg in de morgen word' U ons lied gewijd.  
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,  
Drievuldig God, die één in wezen zijt.

Heilig, heilig, heilig! Heiligen aanbidden,  
werpen aan de glazen zee hun gouden kronen neer.  
Eeuwig zij U ere, waar Gij troont te midden  
al uwe engelen, onvolprezen Heer.

Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister,  
geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt.  
Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister,  
één en al vuur en liefde en majesteit.

Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig  
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid.  
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,  
Drievuldig God, die één in wezen zijt.

## **Votum en groet**

### **Ps. 98: 3, 4**

Laat heel de aard' een loflied wezen,  
de psalmen gaan van mond tot mond.  
De naam des Heren wordt geprezen,  
lofzangen gaan de wereld rond.  
Hosanna voor de grote Koning,  
verhef, bazuin, uw stem van goud,  
de Heer heeft onder ons zijn woning,  
de Heer die bij ons intocht houdt.

Laat alle zeeën, alle landen  
Hem prijzen met een blij geluid.  
Rivieren klappen in de handen,  
de bergen jubelen het uit.  
Hij komt, Hij komt de aarde richten,  
Hij komt, o volken weest verblijd,  
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten,  
zijn heil en zijn gerechtigheid.

### **Eigen tekst (komt in PDF afdruk)**

We luisteren naar de geboden.

### **OT 249**

Vader, vol van vrees en schaamte  
buigen wij voor U.

Heel uw werk, door ons vertreden,  
klaagt ons, mensheid aan bij U.

Heer ontferm U over ons  
die schuldig voor U staan.  
U bent onze God en Redder,  
neem ons in uw liefde aan.

Vader, in dit uur der waarheid  
keren w' ons tot U.  
O, vergeef ons, Heer herstel ons,  
maak ons hart en leven nieuw.

Vul ons met uw heil'ge Geest,  
geef vuur en kracht steeds weer.  
Ieder zal uw macht aanschouwen,  
dat wij uw Naam verhogen, Heer.  
dat wij uw Naam verhogen, Heer.

# Gebed

## Kindermoment

### HH 91

Weet je waar 't hemels koninkrijk op lijkt?

't Lijkt op een schat in de grond.

Eenmaal had een man die schat ontdekt,  
hij was zo blij dat hij hem vond.

En weet je wat-ie deed toen hij ging naar huis,  
verkocht hij alles wat hij had.

Ja, alles wat hij had heeft hij zomaar weggedaan,  
en hij kocht die schat.

Lalailalalalala lalailalalala  
lailalalalala.

Lalailalalalala lalailalalala  
lailalalala.

Weet je waar 't hemels koninkrijk op lijkt?

't Lijkt op een parel zo duur.

Eenmaal had een koopman hem ontdekt  
en toen begon z'n avontuur.

Want weet je wat-ie deed toen hij ging naar huis,  
heeft hij alles wat hij had verkocht.

Ja, alles gaf hij weg voor die parel zo duur  
die hij had gezocht.

Lalailalalalala lalailalalala  
lailalalalala.

Lalailalalalala lalailalalala  
lailalalala.

Weet je waar 't hemels koninkrijk op lijkt?

't Lijkt op een mosterdzaad.

't Is een zaadje dat je bijna niet kunt zien,  
het allerkleinste wat bestaat.

Maar weet je wat gebeurt als je 't zaait in de grond,  
wordt het haast wel zo groot als een eik.

Met takken als van bomen waar vogeltjes in wonen,  
zo is het koninkrijk.

Lalalailalalalala lalalailalalala  
lailalalalalala.

Lalalailalalalala lalalailalalala  
lailalalala.

### **Mattheüs 13: 34 - 35, 13: 44 - 46**

<sup>34</sup> Al deze dingen sprak Jezus tot de menigte door  
gelijkenissen, en zonder gelijkenis sprak Hij tot hen niet,

<sup>35</sup> opdat vervuld zou worden wat gesproken is door de  
profeet, toen hij zei: Ik zal Mijn mond opendoen met  
gelijkenissen; Ik zal over dingen spreken die verborgen waren  
vanaf de grondlegging van de wereld.

### **De schat in de akker en de parel van grote waarde**

<sup>44</sup> Het Koninkrijk der hemelen is ook gelijk aan een schat, in  
de akker verborgen, die iemand vond en verborg; en van  
blijdschap daarover gaat hij heen en verkoopt alles wat hij  
heeft, en koopt die akker.

<sup>45</sup> Ook is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman  
die mooie parels zoekt.

<sup>46</sup> Toen hij één parel van grote waarde gevonden had, ging hij  
heen en verkocht alles wat hij had, en hij kocht hem.

## **Ps 78: 1**

Mijn volk, ik ga geheimen openleggen.  
Wend nu het oor tot wat ik u zal zeggen.  
Verborgenheden wil ik openbaren,  
een van oudsher ons doorgegeven mare,  
roemrijke daden door de Heer volbracht,  
zijn grote wonderen en zijn grote kracht.

## **Verkondiging**

### **LvdK 7: 1, 4**

Het woord dat u ten leven riep  
is niet te hoog, is niet te diep  
voor mensen die 't zo traag beamen.  
Het is een teken in uw hand,  
een licht dat in uw ogen brandt.  
Het roept u dag aan dag bij name.

Het woord van liefde, vrede en recht  
is in uw eigen mond gelegd,  
is in uw eigen hart geschreven.  
Rondom u klinkt de stem van God:  
vrijspraak, vertroosting en gebod,  
vlak vóór u ligt de weg ten leven.

## **Dankgebed en voorbeden**

## **Collectemoment**

## **Sela - Verborgen rijkdom**

Het lag begraven in de diepte,  
verborgen rijkdom in de grond.  
Een schat van ongekende waarde,  
voor degene die hem vond.

Hij lag begraven in de diepte,  
als mensenzoon en Zoon van God.  
Hij wees de weg naar ware rijkdom,  
die in Hem gevonden wordt.

Wat verborgen was, is bekend gemaakt,  
Gods geheimenis is ons leven waard.  
Wie naar Jezus zoekt en gevonden wordt,  
vindt vreugde in de schatten van de hemel,  
bij onze God.

Het lijkt onzichtbaar en verborgen,  
maar ligt nu binnen ons bereik.  
Wie durft er alles op te geven  
voor het hemels Koninkrijk?

## **ELB 413**

Lichtstad met uw paarlen poorten,  
wond're stad, zo hoog gebouwd,  
nimmer heeft men op deez' aarde  
ooit uw heerlijkheid aanschouwd.

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,  
luist'ren naar zijn liefdesstem,  
daar geen rouw meer en geen tranen  
in het nieuw Jeruzalem.

Heilig oord vol licht en glorie,  
waar de boom des levens bloeit  
en de stroom van levend water  
door de gouden Godsstad vloeit.

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,  
luist'ren naar zijn liefdesstem,  
daar geen rouw meer en geen tranen  
in het nieuw Jeruzalem.

Schoon tehuis voor moede pelgrims,  
komend uit de zandwoestijn,  
waar zij rusten van hun werken  
bij de springende fontein.

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,  
luist'ren naar zijn liefdesstem,  
daar geen rouw meer en geen tranen  
in het nieuw Jeruzalem.

Wat een vreugde zal dat wezen,  
straks vereend te zijn met Hem  
in de stad met paarden poorten  
in het nieuw Jeruzalem.

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,  
luist'ren naar zijn liefdesstem,  
daar geen rouw meer en geen tranen  
in het nieuw Jeruzalem.

**Zegen**



**U/ jij bent van harte uitgenodigd voor de volgende dienst**

**Zondagavond [datum]**

Voorganger: Ds. A. Bcd, Plaats

Organist: Jan Abcd